

1 april 2021

Lieve vrienden,

Om ons laatste verslag over Pasen compleet te maken, is hier nog een mooi stukje “muziek” van Shir.

Een meisje, genaamd Tal, van de school Mayan Baruch, belde me voor Pasen. Tal doet niet mee in ons project, maar ze is erg geïnspireerd door haar vrienden op school die wel meedoen aan het project. Ze vertelde me dat ze echt iets goeds voor Pasen wilde doen voor de Shoa winnaars. Om hen gezond voedsel voor Pasen te brengen en om met hen samen te zijn, een paar uur voor de Seder begint, omdat ze weet hoe eenzaam deze mensen kunnen zijn speciaal tijdens het feestseizoen. Ik verwees haar naar Shir en samen werkten ze het uit om dit mogelijk te maken. Ze hebben zelfs nog meer Shoa winnaars gevonden in Jeruzalem, Haifa, Modiin en Zfat. Dit was zo een mooi gebeuren. Het resultaat is hier samen met enkele aardige foto's.

Shalom, Daniël

Roni en Mika: wij keerden terug na een bezoek aan Svetlana!



bij Svetlana

Allereerst, zij is verbazingwekkend en echt grappig en we hadden veel plezier om met haar te praten. We gingen haar huis binnen en ze was heel, heel enthousiast over de bloemen en het pakket dat we haar brachten. We zaten met haar op de bank en ze vertelde ons verhalen over haar kindertijd, over haar werk in grafische ontwerp en ze toonde ons ook werk dat ze gemaakt had en over hoe ze Dimitri ontmoette. We zaten en spraken ongeveer een uur en gingen toen weg. Het was echt plezierig met haar en ze is vol levensvreugde en interessante verhalen.

Ophir en Shira

Hemda was echt uitnodigend en charmant. Vanaf het moment dat we aankwamen voelden we ons op ons gemak en we praatten en lachten en zij bereidde voor ons een dessert en ze leidde ons door haar huis en ze toonde ons gedichten die ze had geschreven en ze bleef zonder op

te houden doorpraten over de mensen die haar komen bezoeken en die met haar in contact zijn.

We gingen weg met een echt verbazingwekkende les, nl: “Je moet altijd naar het goede kijken in alles en humor is het meest krachtige wapen dat er is”. Ze is echt een inspirerende vrouw. Ze vertelde van haar man die overleden is en over de manier waarop ze daarmee is omgegaan na zijn overlijden.



Bij Hemda

Tamar, Maya en Ili

We bezochten oma Sarah en Abraham in Modi'in. Eerst belden we hen om er achter te komen in welk appartement ze wonen en zij kwam ons tegemoet aan de ingang van het gebouw en dankte voor het pakket dat we haar brachten en tot ziens!

We wisten niet wat te doen en we waren een beetje beduusd door de situatie en dus stonden we buiten het gebouw en dachten na over wat goed was om te doen. Na een paar minuten

kwam Sarah naar buiten en vroeg of we iets nodig hadden en we zeiden nee. We waren juist aan het plannen hoe we thuis zouden komen. Het was koud en vlak voor een regenbui en ze vroeg of we even wilden opwarmen en een kopje thee drinken en we besloten om die kans te grijpen. We dronken thee met haar en praatten een beetje. Na een tijdje kwam een vroeger hoofd van een school waar ze een aantal jaren geleden vrijwilligerswerk had gedaan en hielp om het ijs te breken. Zij vertelde ons een beetje over de Holocaust en we spraken ook een beetje over de jeugd van tegenwoordig en de verkiezingen. We genoten er echt van en waren blij er deel van te mogen zijn en uiteindelijk hadden we het bezoek niet willen missen!

Tal en Jordan Op vrijdag bezochten we Jakob in zijn huis in Haifa. Hij nodigde ons uit om te gaan zitten en was meteen geïnteresseerd in ons, de organisatie, de school en wat we doen. We praatten, waren geïnteresseerd, dronken thee, hoorden over de familie van Jakob, zijn vele jaren als vrijwilliger bij de Yedid organisatie en de achtergrond daarvan. En een variatie van andere interessante onderwerpen wat we fijn vonden om daar van te leren. We waren ruim een uur bij hem. Jakob is een geweldige, interessante, plezierige, slimme man en we hadden het voorrecht om hem te ontmoeten en samen Paasfeest te beginnen in een goede sfeer!!



bij Jacob

Guy en Nadav

Het bezoek aan Tova was echt opwindend. We gingen naar binnen en brachten haar het pakket en ze ontving ons met warmte en humor. We gingen naar de woonkamer en ze vertelde ons over haar lichamelijke conditie, waar ze het heel erg moeilijk mee heeft. We bleven praten en zij vertelde ons over haar schilderijen en voorwerpen die ze in haar leven had verzameld en tentoongespreid in de woonkamer lagen en het was fascinerend. Ze ging verder met ons te vertellen over haar leven toen ze jong was en een beetje over haar familie. Ze heeft een liefelijk gevoel voor humor, ze is volledig helder en de interactie met haar was echt plezierig en ze heeft fascinerende verhalen te vertellen. We zaten ongeveer twee en een half uur bij haar en luisterden enkel. Dit was een erg belangrijk bezoek voor haar omdat ze het huis niet kon verlaten en ze dankte ons hartelijk voor ons bezoek.

Raz en Roni

We kwamen om Baruch te bezoeken en zij verwelkomden ons zeer hartelijk. We zaten, we begonnen te praten en leerden Baruch kennen. We ontdekten een heel diep en heel gevoelig mens die erg verbonden was met zijn familie en daarbij, omdat hij een Holocaust overlevende is, voelden we het zionisme dat voelbaar was in zijn huis en binnenin hem. We zijn vol trots dat zulke mensen in ons land bestaan. Dankbaar voor het voorrecht om hem te mogen ontmoeten.





Bij Baruch in Jeruzalem

Zohar en Yael

We bezochten Miriam! Allereerst is ze echt lief en het was leuk om haar te bezoeken! We spraken met haar buiten haar appartement omdat ze bang is voor corona. Het was echt fijn en ze vertelde ons heel mooie verhalen over haar kindertijd en haar ervaringen tijdens de Holocaust.

Daniel Braun

Email: danielxrw@gmail.com

Telefoon: + 972 54 772 3510

Website: lechaim2life.org.il (hebreeuws)

lechaim2life.org.il/english (engels)

lechaimtolife.nl (nederlands)