

Shalom beste vrienden.

We zijn erg blij om te kunnen zeggen dat we ons voorbereiden op de activiteiten voor het nieuwe jaar.

Het is een gekke tijd nu overal. Vanwege veiligheid, corona en spirituele redenen. Maar wij van L'chaim zetten onze visie voort om de jongeren in contact te brengen met oudere overlevenden. Om vreugde, licht en liefde te brengen.

We hebben jullie nodig, mijn vrienden. Met Rosh Hashana brengen we mooie geschenken vanuit het hart naar onze winnaars om dit nieuwe jaar met veel aanmoediging te beginnen. De winnaars hebben onze aanmoediging nodig. En om eerlijk te zijn hebben we allemaal aanmoediging nodig in een tijd als deze. Jullie, mijn vrienden in het buitenland, moet ik zeggen, jullie tonen al vele jaren een grote vriendschap met onze kleine en speciale organisatie L'chaim.

U bent een zegen voor ons en u weet dat in onze tijd om verenigd te zijn met Israël een grote zegen uit de hemel is.

Zoals u kunt zien, gaat onze activiteit het hele jaar door, de klok rond. De ouderen worden ouder, sommigen van hen zijn overleden. En dankzij G-d kunnen we weer een nieuwe adopteren. Ons werk geeft ons allemaal grote vreugde. Voor mij is het geen bedrijf, het is een echte boodschap aan Israël en aan de rest van de wereld dat met goede wil en geloof en vooral met een geweldige visie dingen op een prachtige manier kunnen worden gedaan.

Maar begrijp alsjeblieft mijn vrienden, we zijn nog steeds een organisatie en we hebben nog steeds de financiële steun nodig om te bestaan. Ik weet dat u dat weet. En ik herinner u er alleen aan dat we geen gebouwen hebben, geen kantoren, we organiseren geen conferenties en dergelijke. Het enige wat we doen is de wil van G-d vervullen: onze naaste liefhebben zoals we onszelf liefhebben. En om grote eenheid onder de mensen te brengen, wat zo belangrijk is in onze tijd.

Dus laat ik maar zeggen dat we weer een jaar van goede activiteiten willen voortzetten. De ouderen, de winnaars van de holocaust, zitten in de laatste reis van hun leven en we willen hen het beste van het beste brengen, zoals we dat de afgelopen zeventien jaar hebben gedaan. Steun ons alstublieft niet alleen voor Rosh Hashana, we hebben ook uw hulp nodig om gewoon het hele jaar door te kunnen bestaan. We zijn bereid door te gaan met dit goede werk en ons best te doen om onze doelen te bereiken. Om de jongeren te leren wat echte eenheid inhoudt. We ervaren al dat het geweldig vrucht draagt.

Ik wil jullie veel liefde sturen, mijn vrienden, en grote waardering voor jullie liefde, voor jullie vrijgevigheid en voor jullie goede vriendschap met L'chaim to life Israël. Ik wens voor ons allemaal betere dagen, en moge het Koninkrijk van HaShem op ons schijnen en aan de hele wereld de Heilige Naam van de Koning der Koningen, G-d van Israël G-d van het heelal.

G'd zegene jullie allemaal.

Daniel Braun

Luister naar de video van Rosh Hashana: https://youtu.be/KH6i_3XDyBs

Shir over haar ontroerende voorbereidingen voor haar bruiloft.

Op donderdag 5 augustus hield ik een speciale en opwindende challah-ceremonie in Modi'in. De Hafrashat challah-ceremonie is een Joodse mitswa voor evenementen en vieringen, vooral een bruiloft.

We nodigden vrouwen uit de familie, vrienden en natuurlijk oma's van L'chaim uit Modi'in uit. Bijna allemaal kwamen ze - Shulamit en haar dochter Ilona, Janet, Hemda en Riri.

Ik was tot tranen geroerd om hen te zien en vooral Shulamit wiens gezondheidstoestand een beetje verslechterde en ik wist dat ik niet als vanzelfsprekend moest aannemen dat ze kwam. Het was een opwindende en "charmante" avond met een traditie genaamd de "Amen-maaltijd", het zeven van de bloem, het bereiden van het deeg, zegeningen en dansen. Het was een van de meest emotionele avonden van mijn leven.

Na het evenement tot 2 uur 's nachts heb ik de challahs gebakken en uitgedeeld aan mijn Holocaust-winnaars in Modiin. Deze challahs zijn vol zegen en liefde en ze waren erg opgewonden.

Daarnaast was het voor mij op vrijdagochtend belangrijk om op de Modiin-begraafplaats aan te komen en Rositza en Mickey, Gaston en Hanan van gezegende herinnering te bezoeken. Ik was tot tranen bewogen om samen met mijn moeder hun graf te bezoeken, opgewonden over de bruiloft te vertellen en de onvergetelijke ervaringen die we samen hadden te herinneren.

Ik wens dat er morgen een gelukkige en vreugdevolle bruiloft zal zijn en dat we gezegend zullen zijn dat de Holocaust-winnaars die zouden komen, vol kracht zullen zijn en zich met mij zullen kunnen verheugen in deze emotionele gebeurtenis.

Enorm bedankt voor alle zegeningen, warme wensen en liefde die ik ontvang van elke L'chaim-familie in Israël en in de wereld.



Itamar met Shir



links: Esther en rechts: Judit

Mijn lieve oma's uit Safed kwamen speciaal voor de bruiloft. Ze kwamen aan in een taxi die we voor hen hadden georganiseerd dankzij L'chaim en toen ik ze bij de receptie zag, begon ik te huilen van zoveel opwinding. Ik was blij en ook zij waren blij met mij dat ze de spannende dag van onze bruiloft konden zien en meevieren. Ze genoten echt van de avond en bedankten me voor het aanmoedigen van hen om te komen en we regelden hun terugrit en zeiden dat het een van de leukste dagen was die ze hadden. Enorme dank ook aan lieve Timek en Shuki die kwamen om te vieren en zich te verheugen met mij en Itamar. Dank ook aan lieve Daniël die zijn zegen heeft gestuurd en in zijn hart bij ons was. En aan alle geweldige Holocaust-overlevenden die echt wilden komen en niet konden.

Moge er alleen maar vreugde zijn voor ons allemaal Amen!

Shir

Vanuit het noorden

Na mijn terugkeer uit Nederland begon ik al onze Shoa-winnaars in het noorden te bezoeken. Maar mijn eerste "bezoek" was ongebruikelijk: het bijwonen van de begrafenis van Jafim met een gezegende herinnering, die een paar dagen voor mijn terugkeer stierf.



Tomer, een van onze vorige studenten, bezocht Jafim wanneer ze maar kon.

Hij was een van de mensen aan wie ik persoonlijk veel aandacht en hulp heb gegeven. Enerzijds omdat hij in echte armoede leefde en anderzijds omdat hij geen familie had die in Israël woonde. Zijn enige zoon verhuisde voor zijn werk naar Wit-Rusland en vanwege coronabeperkingen kon hij de begrafenis niet bijwonen. Wat erg triest is. Ik was zo blij dat ik het kon halen en afscheid kon nemen van deze bijzondere man. Jafim's bezoeken met de studenten gaven hem zin en kracht om te leven. Hij lachte met hen, vertelde bijzondere levensverhalen, zong Jiddische liedjes met hen en keek met passie uit naar elk bezoek. Hij klaagde nooit en zei nooit een negatief woord over niets en niemand, ook al had hij echte redenen om te klagen. Hij deed het niet. Alleen dankbaarheid en zegeningen kwamen uit zijn mond. Jafim was een echte *Mensch!* Wat een verlies.

Baruch HaShem, andere winnaars maken het allemaal goed. Ik zag ook Rachel van Rosh Pina. Ze wordt echt ouder, maar ik heb het gevoel dat ze minder bezorgd is en ook veel gelukkiger dan toen ik haar de laatste keer zag.

Meer en meer begrijp ik Mina's humor en kan ik haar aan het lachen krijgen als ze me overstelpt met haar problemen die elke dag weer bij haar opkomen. Op de een of andere manier volgen de problemen haar altijd. Ik heb haar ventilator in de keuken kunnen repareren en kleine dingen zoals deze maken haar leven gemakkelijker. Ze heeft ook een grote behoefte om te praten over alles wat haar dwarszit, en dat is veel!! Dus ik luister en probeer haar leven op de een of andere manier gemakkelijker te maken. Het helpt haar en ze heeft het gevoel dat ze een deel van de lasten los kan laten als ik wegga.

Steve van Neot is vol leven en zo energiek. Rivka wordt 98 op 9 september en Rachel wordt 97 in november. Ik voel een beetje gezonde concurrentie tussen de oudste winnaars. Het is een genot om ze allemaal in deze tijd zo vitaal en energiek te zien. En ook hebben Peretz en Tsila een sterke en positieve levenshouding. Ze genieten vandaag allemaal zo veel van het mooie leven in deze mooie kibboets in de Chula-vallei waar ze als jonge kinderen kwamen na

de verschrikkelijke Shoa en deze kibboets met hun eigen handen bouwden. Nu plukken ze er de vruchten van.



Peretz in zijn tuin met een van de studenten



Rachel met Anat

Marit in Kibbutz Chukuk is verhuisd naar een groter appartement zodat ze 24/7 een helpster kan huisvesten. Marit is ook 98 jaar jong! Geweldig. Jossi is zoals gewoonlijk altijd blij. Ik ontmoette zijn zoon en hij vertelde me dat zijn vader altijd stil was en niet sprak. Maar sinds de studenten komen, is hij communicatiever dan voorheen. Hij bedankte me voor de inspanningen om studenten naar Jossi te halen.

Groetjes, Timek

Antwoorden over het vaccin

Lieve vrienden,

Ik bevind me in dagen dat de wind stormachtig is en al het gepraat over het onderwerp van het vaccin gaat. Ik heb met veel mensen gesproken die mij om mijn persoonlijke mening hebben gevraagd. Hier is mijn duidelijke antwoord.

Ik ben geen arts en ik heb geen idee wat er in het vaccin zit. Maar één ding dat ik wel begrijp zijn sociale processen en ik ken het verschil tussen waarheid en leugen en ik ben erg gevoelig voor elke vorm van gedachten ombuigen en hersenspoeling die gebaseerd is op intimidatie en bedreigingen. Ik wil heel duidelijk zeggen, ik ben niet alleen tegen vaccins, maar de hele manipulatieve manier waarop dingen worden gedaan door geavanceerde communicatie die eenzijdig en duidelijk een bepaalde kant dient.

Een dergelijke situatie doet me denken aan de donkere dagen van het verleden van controle over de geesten van de massa. Ik respecteer elke persoon die handelt volgens zijn persoonlijke keuze, de meeste van mijn vrienden en familieleden zijn mensen die zijn ingeënt. Mijn liefde is er niet door veranderd. Maar laten we begrijpen dat de menselijke schade van hersenspoeling de menselijke psyche aantast wanneer mensen dag en nacht worden gevoed met intimidatie en bedreigingen als ze zichzelf niet kennen en geen zelfbewustzijn hebben. Ze verlammen en trekken samen waardoor ze als schapen naar de slacht gaan, ze stoppen niet om te vragen of er iets mis is en abnormaal, en als ik het mag zeggen helemaal verkeerd.

Het gedrag van deze wereldwijde hersenspoeling is waarom ik, vrienden, ervoor kies om me niet te laten vaccineren, om de grote leugen van een schadelijk bewustzijn niet te steunen. Laten we iets belangrijks onthouden: deze gewelddadige en eenzijdige propaganda schaadt de gezondheid van mensen en sommige mensen die zijn gestopt met ademen van angst. Angst is een dodelijk iets dat zielen doodt, het is iets dat veel depressie en eenzaamheid veroorzaakt, maar het ergste van alles is dat het haat en verdeeldheid veroorzaakt door "verfijnde" leiders die geen God in hun hart hebben. Er is niets erger dan haat verspreiden en een groep mensen de schuld geven als levenloos.

Beste vrienden, de andere kant die de sociale netwerken vierentwintig uur per dag vult met schokkende en angstaanjagende samenzweringen en intimidaties waarvan de voorspelling somber en vol duisternis is, deze kant voedt en dient ook precies de andere kant van dezelfde medaille, zaait ook angst.

Dan rijst de vraag wie te geloven. Laat mij, de kleine, advies geven in zulke tijden dat de verwarring groot is en we vaak onbeantwoord staan tegenover deze bewuste aanval op degenen onder jullie die in de Koning der Koningen geloven, in Zijn enige echte macht. Hier is mijn advies aan jullie op deze moeilijke momenten. Dat alles wat ons vandaag overkomt onder volledig toezicht staat en met een enorme intentie dat we nog niet in staat zijn om het doel ervan te begrijpen, maar één ding is duidelijk om te concluderen dat we een zeer grote test hebben van geloof aan welke krachten we kracht geven, aan die angsten aan de ene kant of aan de angstaanjagende krachten van de jaren aan de andere kant. Noch het een noch het ander geeft ons kracht. Geef onze ziel ook niet dag en nacht deze troebele wateren die ons leven volledig verspillen.

Weet u vrienden, inderdaad is er God in de wereld en deze God is zelf goed. Weet dat alleen Hij ons kracht zal geven in dagen als deze. Dat is de onvoorwaardelijke overtuiging, dat geen

enkele machtsgroep ter wereld, noch aan de ene kant noch aan de andere, op zichzelf staat, alles wordt gecontroleerd, alles is ten goede!!!

En onze test om trouw te zijn aan de meest betrouwbare bron die in het universum bestaat, is God's eeuwige belofte om de gelovigen lief te hebben door wie jullie allemaal zullen worden gezegend en het belangrijkste is om helemaal niet bang te zijn, want angst is precies wat gekke mediagroepen proberen in te prenten in onze zielen. Laten we vertrouwen inboezemen en altijd onthouden dat er aan elke donkere periode een einde komt en dat er groot licht en nieuw nieuws naar de wereld zal komen.

Luister naar mijn video over dit onderwerp: <https://youtu.be/vfWaxNpRslU>

Groeten Daniel Braun

--

Daniel Braun

Email: danielxrw@gmail.com

Telefoon: + 972 54 772 3510

Website: lechaim2life.org.il (hebreews)

lechaim2life.org.il/english (engels)