

18-02-2021

Shalom lieve vrienden,

We zijn erg blij om U een goed verslag van de mooie activiteiten van L'Chaim te kunnen sturen. Ik zie het als een grote gift en privilege om te kunnen doorgaan en de grote motivatie onder de jonge studenten te zien dat zelfs in de zware tijd waarin we nu zijn, zij door blijven gaan om zoveel vreugde te brengen naar de oude mensen en naar degenen die erbij betrokken zijn.

Mijn dierbare vrienden, we zijn in de tijd van grote duisternis. We zijn in de tijd dat we niet weten wat het volgende is; leven van dag tot dag. We kunnen zien dat alle leiders, speciaal de politieke, zonder visie bezig zijn. En zoals de profeet Jesaja zei: G'd neemt alle zekerheid, veiligheid, waar we op steunden, weg van ons. Onze leiders vanuit de economie en zelfs geestelijke leiders. Op dit moment werken we allen alleen in de duisternis. Het is niet gemakkelijk. We hebben bijna niks meer om ons aan vast te houden.

Maar een ding hebben we wel en dat is G'd, HaShem. In een tijd als deze hebben we geloof nodig meer dan ooit. Vooral als de oude manier van leven die we gewend waren niet langer meer relevant is en eenvoudigweg instort.

Dit kan veel angst geven, omdat we altijd in onze gewoontes zaten opgesloten. En G'd? Volgens de Bijbel en de profeten is Hij altijd hier, maar in een heel diepe verborgenheid. Hij verbergt Zich mijn vrienden en Hij brengt ons in een grote test. Maar dat is niet altijd eenvoudig om te begrijpen. De test is: worden we bang van alle kennis en lawaai die komt van goddeloze leiders en van de agressieve media die 24 uur per dag actief bezig is om de mensen te hersenspoelen met angst?

Het is heel gemakkelijk om te struikelen en te vallen als we verslaafd zijn aan de digitale media en het nieuws. Dat is een gevaarlijke plek om te zijn. Het geeft ons amper tijd om af te schakelen en om in het diepste van onze ziel en hart te kijken hetgeen zo nodig is in onze tijd.

Dus de test is een keuze te maken tussen een gevangene en slaaf te zijn voor de duistere stemmen en te wandelen als een schaap dat in een groot gat zonder einde valt. Of, te kiezen voor G'd, elke seconde van onze dag, elk moment, en ons te herinneren opnieuw en opnieuw dat Hij de Koning is. Hij heeft de leiding. Niets en niemand dan Hij. Absoluut niets en niemand. Enkel G'd. Dat is onze troost, een grote troost. En in deze dagen hebben we elkaar nodig om elkaar te herinneren aan deze prachtige boodschap: G'd heeft alles onder controle!!! Hij heeft de leiding!

En met dit begrijpen zullen we de brug oversteken. We hebben nog enkele uitdagingen te gaan, volgens mij, maar samen en met G'd zullen we slagen.
Het allerbeste voor jullie allen en gezondheid,

Van Daniël Braun

Verslag uit het Noorden:

Deze week werd de lock down opgeheven en mochten de studenten van de school Mayan Baruch samen met mij de Shoa winnaars bezoeken in Kirjat Shmona en in de kibboets Neot Mordechai. Het was een geweldige vreugde van beide kanten, zowel van de kant van de winnaars als van de studenten.

In deze video <https://youtu.be/M3G7kzyJfzA> leggen de studenten uit hoeveel ze van dit project houden.

Jali Cohen (student) legt uit: Ik hou van het project L'Chaim; het is het beste moment van de week. We praten met de Shoa winnaars, ze vertellen ons allerlei verhalen en het is een grote ervaring voor ons.

Steve (Shoa winnaar) vertelt: Je moet weten dat je bezoek is belangrijk voor mij en ik hoop dat het ook voor jullie geldt, want anders zouden jullie me niet komen bezoeken en me vragen stellen. Dat is de reden dat ik leef en dat ik nog levend ben vandaag. Op het moment dat jullie mijn kamer binnenkomen verandert mijn leven. Ik ben niet meer dezelfde persoon als jullie mij verlaten na jullie bezoek.

Elke keer als jullie komen zijn jullie welkom en laat mijn lunch zelfs koud worden voor jullie bezoek. Ik ben een weetgierig mens en geïnteresseerd in elk detail. Het grappige is, dat toen ik een kind was, speelde en sprak ik niet met kinderen. Ik was geïnteresseerd in datgene waar volwassenen in geïnteresseerd waren: kennis, hoe dingen werken, in Einstein en zo. Nu ik oud ben spreek ik eveneens niet met mensen van mijn leeftijd, maar houd ervan om met jonge mensen te spreken zoals jullie die geïnteresseerd zijn in betekenisvolle zaken van het leven.



Peretz met Tamar Lior en Ofir



Roni en Yali met Rivka



Lior, Ofir en Tamar met Tsila



Guy en Jaeli met Rachel



Guy en Jaeli met Steve

Studenten van Kfar Hanasi

Deze week was het erg koud weer met sneeuw in het noorden van Galilea en in de heuvels van Jeruzalem. De studenten van Kfar Hanasi brachten warm eten van de kibboets naar de Shoa winnaars in Rosh Pina en Chazor-HaGalil. Ze hadden een zeer interessante tijd met hen en van beide kanten genoten ze erg ervan. Zoals gewoonlijk, spraken ze over de sneeuw, over de politiek, familie en alle dingen die zo naar boven kwamen. Sommigen speelden een spel samen en na 2 uur hart tot hart contact, keerden ze terug naar de mechina (school), allen voldaan en verfrist.

Daniël interviewt studenten van de school in Kfar Hanasi over het L'Chaim project en hun betrokkenheid in Rosh Pina en Chazor- HaGalil <https://youtu.be/tpKKMIhvN6Y>

U kunt luisteren naar het interview dat we met hen namen een week eerder. De vertaling van het interview is hieronder. Het interview begint in het Engels:

Daniël: Hoe voel je je bij dit project en hoe helpt het onze overlevenden zich als winnaars te voelen en niet als slachtoffers?

Maayan: Ik denk dat het belangrijkste doel van dit project is om ouderen te helpen zich te voelen als winnaars omdat zij de oorlog wonnen tegen de Duitsers en de Nazi's en zij winnen elke dag. want zij hebben het meest waardevolle: hun leven. Ik denk dat hun relatie die zij opbouwden met de jongeren door de jaren heen, te praten over de oorlog en over hun levens in het algemeen, en dat ons wekelijkse contact en gesprekken helpt hun een betere week te geven. Met een telefoontje hen een kans te geven om te praten over de oorlog of over hun leven of wat er bij hen opkomt.

Daniel: Denk je dat dit project maakt dat je je sterker betrokken voelt bij "Am Israëel"? (Volk Israëls)

Maayan: Ik denk dat deze verbintenis ons meer waardevol doet voelen. Dit project brengt het een stap verder en helpt ons te realiseren wat belangrijk is – mensen te helpen die ouder zijn dan ons, mensen die ons contact nodig hebben en ik geloof dat het belangrijk is voor Am Israëel om deze contacten te hebben en eenheid. En het helpt de winnaars zich meer verbonden te voelen en sterker, zelfs nu ze oud aan het worden zijn.

Daniël: Kun je het ermee eens zijn dat dit project contacten bouwt en licht brengt naar de wereld in een tijd dat er zoveel duisternis is?

Maayan: Ja, daar zijn we het allemaal mee eens.

Het interview gaat verder in het Hebreeuws:

Daniël: Allereerst, dank jullie wel voor alles wat jullie doen voor de mensen in Hazor en Rosh Pina. Wat vindt je van dit project, speciaal in deze tijd die geen eenvoudige tijd is?

Lahav: Ik wil beginnen met te zeggen dat speciaal vanwege deze gecompliceerde tijd van Corona, waar zelfs de kinderen van onze winnaars hen niet kunnen bezoeken zelfs als ze het willen, het een ongelooflijke kans is voor ons om te helpen en hen te leren kennen en met hen te praten en naar hen te luisteren. En tijdens deze moeilijke tijd is het ook mooi voor ons om de kans te krijgen om hen te bezoeken, het is een groot voorrecht voor ons.

Daniël: Ik wil toevoegen dat in deze tijd het moeilijk is om uit te gaan en kansen te vinden om vrijwilligerswerk te doen en dat dit een speciale kans is dat we mensen kunnen helpen en hen blij maken. Soms kijk ik naar foto's van Holocaust overlevenden in kranten, meestal voor de

Holocaust Dag en zij pikken er foto's uit van mensen in nood en vertrapte mensen. Ons project poogt om de kant van sterkte en positiviteit te tonen. Hoe sta je ten opzichte van dit aspect van ons project?

Maayan: Ik denk dat ik vanaf het begin begonnen ben om na te denken over het onderscheid tussen "overlevenden" en "winnaars" van de Holocaust. Ik heb erover nagedacht en er met mijn ouders over gesproken en met mensen in mijn gemeenschap, inclusief veel Holocaust overlevenden, en ik probeer het concept van overlevende te veranderen naar het concept winnaar door de manier waarop ik spreek en denk over deze mensen. Jaffa, die ik bezoek, is een ongelooflijk mens, zij is een echte vechtster. Ik kan absoluut zeggen dat zij geen overlevende is maar een winnaar.

Daniël: ****audio onzuiver****

Mika: Mijn naam is Mika. Ik denk dat het echt de dag en de week verlicht van hen die we bezoeken en ik voel echt dat het zowel onze levens alsook hun levens versterkt.

Daniël: **** audio onzuiver***

Hallo mijn naam is **Noa** en ik zie echt helemaal het belang hiervan. Van elke ontmoeting voelen we dat we de relatie ontwikkelen en meer en meer open worden. Ik ga met Yael en wij bezoeken Ruchama en onze ontmoetingen voeren ons tot diepere gesprekken en omdat dit een lange termijn project is heeft het echt invloed op onze relatie en onze verbinding.



Noa met haar vader tijdens het uitdelen



Levensmiddelen die nu met Poerim worden gebracht bij de ouderen



broertje en zusje van Noa die tekeningen maakten voor de ouderen



Mina erg blij met de levensmiddelen

Verslag van Noa's bezoeken aan de Shoa winnaars tijdens de lockdown

Vorig jaar leerde ik Anna en Jafim kennen uit Katzrin. Zij kwamen echt mijn hart binnen. Mijn ouders en familie en vrienden doneerden levensmiddelen en klaar-om-te-eten voedsel voor Shabbat. Op vrijdagmorgen ging ik met mijn vader om de levensmiddelen te brengen en deze geweldige mensen vanop een afstand te ontmoeten. En het was echt, echt emotioneel. Ik leerde ook de lieve Mina (van Chatzor-Hagalil) kennen die mijn hart in een seconde veroverde en me tot tranen toe bewoog door haar bescheidenheid en hoe ze het waardeerde en verrast werd door dit gebaar. Ze waren allemaal ontroerd samen met mij en zeer gelukkig. Ik ben blij dat we in staat zijn om de komende periode voor hen een beetje meer comfortabel te maken maar het is zeker niet genoeg. Hopelijk zullen we na de corona nog meer kunnen doen.
Shalom, Noa

Shalom!
Timek Kolman

Verslag van de telefoongesprekken van de studenten van Shir

Nitzan: Ik sprak onlangs met Miriam en ze zei dat ze zich goed voelde en dat ze blij was dat ze de vaccinatie heeft gedaan en dat is belangrijk. Ze heeft geen groepsactiviteiten om heen te gaan en het is saai voor haar. Ik vertelde haar dat zodra we onze 2e vaccin hebben en dan nog een week erbij dat we dan meteen komen om haar te bezoeken en dat als ze enige hulp nodig heeft van ons dat we er natuurlijk voor haar zijn.

Lia: Ik sprak met de lieve Malka na heel vaak geprobeerd te hebben om haar te bellen en ze niet opnam, en had nu een fijn gesprek. Ze was zo emotioneel en zei dat ze elke dag aan me dacht en vertelde me hoe het met haar ging en ze was geïnteresseerd in mijn welzijn en leven. Zij is zo lief en hartelijk en elk gesprek met haar maakt me blij. Ik sprak ook met oma Sara vandaag en ze was echt blij dat ik belde. Ik vroeg haar hoe ze het maakt en hoe ze haar tijd besteed en of ze hulp krijgt van de kinderen met boodschappen doen etc.. ik was echt blij om met haar te praten.

Daniel Braun

Email: danielxrw@gmail.com

Phone: + 972 54 772 3510

Website: lechaim2life.org.il (hebreeuws)

lechaim2life.org.il/english (engels)

www.lechaimtolife.nl (nederlands)

Bijlagen

Voorbeeld van YouTube-video Students from Mechina Mayan Baruch visit Neot weergeven



Voorbeeld van YouTube-video Interview with students of Mechina Kfar Hanasi (Eng+Heb) weergeven

