

Lieve vrienden,

Allereerst condoleren wij onze dierbare vriend Timek bij het overlijden van zijn moeder, Timek is momenteel in Nederland om na de begrafenis zijn familiezaken te regelen.

We mochten in Timek een uitstekend persoon vinden, die jaren geleden bij ons kwam voor een project voor L'chaim en veel zegen brengt voor jonge mensen en volwassenen en hij ontvangt liefde en zegen terug, iets wat hij verdient.

Ook deze zomer is de hitte ondraaglijk en onze Holocaust-winnaars worden ouder en hebben veel meer onze aandacht nodig.

Er is een grote groep afgestudeerden van de voorbereidende scholen en anderen die voortdurend contact onderhouden met de Holocaust-winnaars en natuurlijk bezoeken we ze allemaal van tijd tot tijd en houden contact totdat er nieuwe vrijwilligers arriveren.

We proberen nu ook te helpen met verschillende factuurbetalingen, zoals: elektriciteitsrekeningen, enz.

We bereiden ons voor op volgend jaar en de winnaars van de Holocaust kijken reikhalzend uit naar de nieuwe vrijwilligers die hen zullen adopteren tijdens het jaar.

Ik dank jullie allemaal nogmaals voor de hulp en bijstand, ook al weet ik dat we allemaal door een periode van uitdagingen gaan die niet eenvoudig zijn, maar juist daarom moeten we ons blijven concentreren op deze prachtige verbindingen tussen de oudere winnaars van de Holocaust en de jongeren - dit is een verbinding van eenheid, het is een menselijke verbinding en het staat op een banier als een mitzvah , "En heb uw naaste lief als uzelf".

Doneer alstublieft aan ons zodat we onze activiteiten kunnen voortzetten, zodat we tot zegen kunnen blijven voor onze Holocaust-winnaars, ieder naar zijn beste kunnen.

Groeten

Daniël Braun

Verslag van Shir

Rotem - We zijn vandaag bij Hemda, net voor de reis naar Polen. Het was echt leuk en interessant.

We vertelden haar onze dagelijkse belevenissen en gebeurtenissen die ons in de klas zijn overkomen. Ze vertelde ons over haar verhaal van de Holocaust, het was echt boeiend en emotioneel.

Tomer - het was echt leuk, we hebben wat gekletst en ze vertelde ons voor het eerst wat verhalen over haar gedurende de Holocaust, dat ze uit Bulgarije komt en hoe ze haar en de familie van de hoofdstad naar een kleine stad hebben verbannen, waar ze de oorlog doorbrachten en net voordat ze zouden worden uitgeroeid, bezetten de Russen het gebied en redden hen. Ze vertelde over haar oudere zus die over haar waakte en over een geval op een treinstation dat de trein begon te rijden en dat haar vader hen op het laatste moment optilde, iets dat haar echt trauma en verlatingsangst heeft bezorgd. Daarnaast zei ze dat ze sinds de geruchten uit de Holocaust over zeep, ze nooit meer vaste zeep heeft gebruikt. We spraken ook over hoeveel onrecht er is met betrekking tot de overlevenden na de Holocaust en vandaag ook vanuit economisch oogpunt, dat men nauwelijks geld ontvangt van de staat en Bulgarije en van degenen die de verhalen van Holocaustoverlevenden niet geloven.

Amir van Kfar Hanassi stuurde het volgende bericht:

Hoi Shir, hoe gaat het met je? Ik wilde je schrijven. Twee weken geleden hebben we de voorbereidende cursus afgerond. Ik had geen tijd om een afstudeerbijeenkomst te houden met mijn Holocaust-winnaar, dus ik ga volgende week naar Rosh Pina. Wat betreft het vervolg, ik woon in de omgeving van Hadera en ik meld me in augustus aan. Ik begreep van Daniel dat er overwinnaars in mijn omgeving zouden kunnen zijn, maar het probleem op dit moment is dat ik geen rijbewijs heb en ik weet niet hoe ik daar kan komen en ik weet ook niet of het goed is om eerder te gaan, vóór de werving.

Hodia Rivka: -Ik sprak deze week met Tova, ze deelde met mij haar gevoelens over vrijdagavond en Shabbat, dat het moeilijk voor haar is om alleen te zijn. Ze vertelde verder over bezoeken van mensen van wie ze houdt. En haar droom is om op een dag het huis te verlaten naar de plek waar ze van houdt.

Yuval van Maayan Baruch stuurde dit bericht - Hallo

Helaas zit ik nu in een hele drukke (ongewone) periode die over nog een maand of zo zal eindigen, waarna ik op een goede en correcte manier in contact kan komen met de winnaar die ik in Jeruzalem wil ontmoeten.

Vandaag kwam ik na de tests mijn Janet bezoeken. Het was een emotionele ontmoeting op zoveel niveaus! Over precies drie weken vanaf vandaag zal, met de hulp van God, mijn bruiloft plaatsvinden en de opwinding is immens. De geweldige Janet bleef vragen en raakte geïnteresseerd en enthousiast over alles. De bijeenkomst was vol spanning, verwachting en knuffels. Janet deelde met mij de familie-ervaringen en het welzijn van haar familieleden en het opwindende nieuws dat ze haar zevende kleinkind verwacht. Ze zei dat in hun begeleid wonen de richtlijnen streng zijn vanwege de corona en dat het haar erg van streek maakt, maar ze is blij met wat er is, over de lessen en sport en haar geweldige familie die op bezoek komt en helpt.

Toen kwam ik bij de mooie Hemda. Hemda deelde met mij de uitdagingen met allerlei bureaucratieën en moeilijkheden met de schoonmaker, die het voor haar moeilijk maken om mee om te gaan. Ze vertelde over bezoeken van L'chaim-'kleinkinderen' die nog steeds contact met haar houden en haar hart goed doen, ook al zitten ze in het leger. Hemda was ook opgewonden en geïnteresseerd in de bruiloft en gaf me een sieraad en zei dat het haar geluk is om me met dit juweel te zien en het heeft me erg ontroerd.

Ik wens dat ze allebei mijn bruiloft zullen halen en dat de corona ons in staat zal stellen ons te verheugen met al onze dierbaren. Mogen we gezond zijn en alleen goed en geweldig nieuws hebben voor iedereen,

Shir

Ik wil even melden dat Elah niet in goede gezondheid verkeert, ongeveer drie maanden geleden werd ze opgenomen in het ziekenhuis en is ze er nog steeds niet van hersteld. Ze is al drie maanden niet het huis uit geweest en kan heel moeilijk praten.

Ik ben net klaar met haar te praten, een heel kort gesprek zoals alle in de afgelopen tijden, lange gesprekken putten haar uit. Ik heb het gevoel dat ik haar niet lastig moet vallen met gesprekken.

Yuval van Maayan Baruch - Hé! Ik heb hier een tijdje niet geschreven maar elke week praat ik met Raya.

Shabbat Shalom voor iedereen, bedankt Shir dat je aanmoedigt  Het is goed om hierheen gestuurd te worden, het moedigt me aan en herinnert me eraan. We hebben vandaag gepraat en Raya voelde zich minder goed dus ze was nog een paar dagen bij haar dochter.



Hemda met Shir



Janet met Shir