

Lieve vrienden!

We zijn één dag vóór het Joodse Begin van het Jaar – Rosh HaShana.

Laten we allemaal niet vergeten dat Israël zich nog steeds in oorlogstijd bevindt; maar ik zou willen zeggen dat we soms vergeten dat dit vooral een geestelijke oorlog is tussen de duisternis en het licht. En het is, mijn vrienden, een zeer zware strijd. Zoals we kunnen zien, zijn de duisternis en het licht bijna overal, en bijna in elke ziel.

Veel mensen vragen zich af hoe het komt dat de naties in de westerse wereld, of in ieder geval velen van hen, Israël de schuld blijven geven van misdaden tegen de menselijkheid. Het is zo klaar als een klontje dat Israël vecht voor het leven, omringd door kwaad dat alles doet en elke mogelijke terreur gebruikt om Joden te vermoorden, waar ze ook zijn: onschuldige baby's, vrouwen, ouderen, het maakt niet uit wie ze vermoorden en hoe. Ze gooien raketten over heel Israël naar onschuldige mensen. En hoe verbazingwekkend het ook klinkt, toch blijven veel westerse landen Israël de schuld geven!

De mensen die van God houden, kunnen niet begrijpen hoe het mogelijk is. Maar laat me je vertellen: ik, Daniel, ben niet geschokt en helemaal niet verbaasd over dit feit. Zoals ik het begrijp, maakt dit allemaal deel uit van de plannen van HaShem, om onze harten te verwijderen van elke valse zekerheid. Om ons te laten weten dat alleen Zijn Koninkrijk onze echte verdediger is!

Het is duidelijk dat het dwingen van ons in Israël om te stoppen, en ik bedoel ook echt om te stoppen, afhangt van andere landen, van wat zij zeggen en denken.

Tegelijkertijd moeten we onszelf reinigen van elke droogte en op een oprechte manier terugkeren naar onze Vader in de hemel; om in eenheid te leven met onze Joodse buurman, en dat het duidelijk is dat het ons recht is als natie om in dit land te leven dat HaShem voorbestemd heeft om in te leven.

Ik wil jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen! Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie goede steun aan Lechaim, en ondertussen blijven we onze winnaars en families in nood steunen tijdens de feestdagen, op een gevoelige en persoonlijke manier, van hart tot hart.

Blijf ons alstublieft steunen.

De jouwe, Daniël

Daniel Braun

Email: [danielxrw@gmail.com](mailto:danielxrw@gmail.com)

Phone: + 972 54 772 3510

Website: <https://www.lechaim2life.org.il/> (Hebreeuws)

<https://www.lechaim2life.org.il/english> (Engels)



Namens al onze winnaars bedanken wij u allen voor uw steun en gebeden en wensen wij u allen een gezegend en voorspoedig nieuwjaar.

Timek

**Een gelukkig en lieflijk nieuwjaar voor onze vrienden en partners  
in Israël en in het buitenland.**

De Association for Life viert opnieuw samen oudejaarsavond, deze keer helaas als onderdeel van een moeilijk, pijnlijk en uitdagend jaar dat door ons allemaal en het hele volk van Israël gaat.

Als onderdeel van de voorbereidingen voor de vakantie hebben we prachtige en heerlijke voedselleveringen geleverd bij onze dierbare holocaustwinnaars en bij een aantal behoeftige gezinnen in het hele land, waaronder gezinnen met veel kinderen en geëvacueerde gezinnen.

Ik wens iedereen die deze woorden leest uit de grond van mijn hart – dat dit jaar beter zal zijn dan het vorige, een jaar van gezondheid naar lichaam en ziel, een jaar van eenheid, van geloof, van hoop, van overwinning, van kosteloze liefde, van geduld en tolerantie, van zorg en liefde voor elkaar, van geven en voldoening, van doen en dromen waarmaken, van lachen en glimlachen, van knuffels en nabijheid, van hart-tot-hart verbinding tussen de generaties en tussen de mens en zijn medemens. Ik wens dat jij en al je dierbaren gezond en gelukkig zijn. Ik wens de spoedige terugkeer van de ontvoerden en onze soldaten, veilig en wel naar hun families, met Gods hulp.

Met liefde en grote waardering voor je werk  
en voor je partner in deze geweldige  
vereniging genaamd een Lechaim-tot-leven.

De jouwe, Shir

