

Shalom beste vrienden

Dit is een speciale brief die ik naar jullie stuur, mijn vrienden in het buitenland.

Een maand voor de Joodse feestdag zullen we hier zijn. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal de situatie in Israël volgen is het niet beter. Het is bijna als een "déjà vu". Veel protesten en demonstraties; veel verschillen in ons land. Het probleem is wanneer het aankomt op extremen met broeders uit hetzelfde land, met name het land van Hasjem, die van plan is om het vreselijke resultaat van "sinat chinam" (anderen haten zonder reden) te vergeten.

Het is bijna een jaar geleden dat de oorlog begon. Er is veel duisternis, mensen zijn moe.

Maar wij, de mensen die een beetje begrip hebben van G'd van Israël plannen voor zijn land en voor de wereld (wat simpelweg is: Zijn Koninkrijk terugbrengen naar de aarde), daarom geven de echte gelovigen niet op. We worden erg bemoedigd door alles wat er gebeurt, omdat we voelen dat alles wat er gebeurt in de handen van HaShem is. HaShem werkt aan ons, zijn heilige en geliefde natie, dus onze illusies dat we afhankelijk zijn van andere naties om ons te redden uit moeilijke situaties - zullen worden afgebroken. Dus, we zullen niet afhankelijk zijn van een natie - wat er ook gebeurt - maar alleen van Hem.

Mijn lieve vrienden, ik wil een aankondiging doen: Am Israël Chai - Het volk van Israël leeft! Am Israël Am ha Netsach - Het volk van Israël is voor de eeuwigheid. Am Israël heeft de grootste bescherming ter wereld. Dank aan G'd van Israël de Enige!

Wat ik van jullie nodig heb, mijn vrienden, wij van Lechaim zijn een heel kleine organisatie en toch weten jullie hoe we opereren. Sinds de oorlog is begonnen, steunen we niet alleen onze winnaars, maar ook families die diep gewond zijn geraakt door de oorlog. We geven ze alles wat ze nodig hebben. Natuurlijk binnen onze mogelijkheden.

Maar nu, een maand voor de Hoge Feestdagen, en omdat veel mensen natuurlijk doorgaan met hun leven, moet ik jullie eraan herinneren dat de oorlog er nog steeds is. We hebben de komende twee maanden, september en oktober, wat extra hulp en steun nodig, zodat we het beste van het beste kunnen geven zoals we dat altijd doen, op een heel bescheiden manier, maar met veel liefde en persoonlijke connectie.

Luister alsjeblieft naar mijn stem en wil ook mijn grote dank uitspreken aan jullie allemaal die het kleine gezin van Lechaim al zoveel jaren steunen. Jullie zijn de echte vrienden, moge G'd jullie bovenmate zegenen en houd je hart open, denk aan het lijden van deze behoeftige gezinnen.

Toda raba, heel erg bedankt en vooral bedankt aan HaShem die in al onze behoeften voorziet.

Daniël

Daniel Braun

Email: danielxrw@gmail.com

Phone: + 972 54 772 3510

Website: <https://www.lechaim2life.org.il/> (Hebreeuws)

<https://www.lechaim2life.org.il/english> (Engels)