

Shalom lieve vrienden,

16-10-2023

Ten eerste wil ik jullie allemaal bedanken die Lechaim steunen in oorlogstijd. Tot nu toe hebben we vier dagen lang enkele gezinnen uit Sderot in Keshet kunnen ontvangen. Dat was toen het noorden nog rustig was. Op dit moment krijgen de meeste families in het zuiden steun van de regering om een week lang uit het Gaza-gebied te blijven.

Intussen ondersteunen wij soldaten die alle plaatsen in het noorden bewaken. Een lokale rabbijn uit Chabad zorgt voor heerlijke maaltijden en wij ondersteunen hem met financiën. Tegelijkertijd hebben we een dame die we al jaren kennen in Nahariya. Ze kookt vegetarische goede maaltijden en brengt voedsel naar overlevenden van de holocaust die hun huis niet kunnen verlaten. Met wat hulp zal ze het naar hen toe brengen. In het noorden is de druk momenteel groter en verlaten veel mensen het gebied. Maar gehandicapten en zeer oude mensen kunnen dat niet. Ze blijven thuis en bidden voor het beste. Wij gaan haar ondersteunen met de producten.

Intussen houden onze geweldige eenheden: de mechina-studenten die het afgelopen jaar en meerdere jaren daarvoor hebben afgerond en speciale legereenheden, dagelijks telefonisch contact met onze winnaars. Lechaim handelt heel rustig en nederig. We zitten niet op sociale media en we blijven doen wat we het hele jaar door doen. En dat zijn mijn vrienden ook dankzij jullie geweldige steun.

Ik geloof dat we nog veel dagen te gaan hebben. Wij hebben het nodig en vragen u om ons te blijven steunen. De tijd kan steeds moeilijker worden. En het laatste wat ik wil zeggen. Veel mensen vragen zich af wat hiervoor de oplossing is: Er is geen oplossing. Niet meer door de mens. Ja, we moeten vechten. Maar de oplossing komt van bovenaf en heeft ook een naam: **G'd van Israël**. Hij is onze oplossing. Ik weet dat er op dit moment veel rationele eenheid is en dat is altijd goed. We hoeven deze eenheid alleen maar op de juiste plaats te zetten. Dat is niet Amerika, niet onze leiders en ja, mijn vrienden, zelfs niet de IDF. We hebben eenheid nodig en bidden 24 uur per dag tot Hashem om tussenbeide te komen en ons te verlossen van de grote illusie van ego en valse zekerheden. Dat is mijn boodschap, mijn vrienden.

Nogmaals heel erg bedankt, God zegene jullie allemaal, Shir, Shuky Timek (Tuvia) en Levana (Tuvia zijn vrouw) en Daniel.

Lechaim helpt in de oorlog

We bevinden ons in de moeilijkste periode van ons land. De verschrikkingen en wat we zien doen denken aan verhalen uit de Holocaust. Er zijn niet genoeg woorden om te beschrijven wat er in het land gebeurt, het aantal vermoorde, gewonde en ontvoerde mensen is onvoorstelbaar .

In zulke donkere en moeilijke dagen is het enige wat overblijft : het licht vergroten. De familie Lechaim mobiliseerde zich ten behoeve van gezinnen uit Gaza en nam hen mee op vakantie in de Golan. 28 nieuwe vrijwilligers, waaronder voormalige vrijwilligers van Modi'in en Safed, hun vrienden en een groot aantal soldaten van de Behad 1-eenheid, sloten zich dagelijks aan bij ons via de telefoon oproepen aan onze Holocaust-winnaars in het hele land – van Kiryat Shmona, Naot Golan, Katzrin, Safed, Modi'in, Jeruzalem en meer .

Zelf probeer ik elke dag onze geliefde Holocaust-winnaars te bellen .

Wij wensen goed nieuws en een spoedig einde van de oorlog, zonder verdere verliezen, en betere dagen ,

met liefde , Shir

Enkele samenvattingen van de **vrijwilligers die de winnaars van de Holocaust bellen:**

Naama - Ik heb 40 minuten met Anna gesproken, ze is heel schattig, ze is charmant. Ik vroeg haar wat we over de situatie hadden besproken, maar ze was optimistisch. Ze zei dat het haar aan niets ontbreekt en dat mensen voor haar kopen en haar meenemen en de beschermde ruimte met hen inrichten. Ze begon de situatie te vergelijken met haar verhaal over de Holocaust en begon veel te vertellen over wat ze had meegemaakt en haar herinneringen. Het was fijn om met haar te praten en haar te leren kennen en we spraken af om morgen ook te praten.

Noa - Ik sprak met Malka uit Jeruzalem en ze is gewoon heel lief. We vertelden elkaar over onze families, school en jongens. Ik vroeg haar om me te vertellen hoe ze haar man ontmoette en het was een prachtig en romantisch liefdesverhaal. Bedankt voor

de kans om haar te ontmoeten, het maakte echt mijn dag goed. Het is echt heilig werk wat je doet, ik kan niet beschrijven hoeveel dit moreel stimuleert om te zien dat dit soort dingen en nog veel meer worden gedaan sinds 2005.

Dolev - Ik sprak met Hani, ik vroeg haar hoe het met haar ging en ze zei dat ze zo goed mogelijk was en vertelde me hoe ze zich de dag ervoor had vermaakt in de club, en zich zorgen maakte over haar kleinkinderen op de grens van Libanon en Gaza. We beëindigden het gesprek door elkaar aan te moedigen en ze zei dat het gesprek haar echt ontroerde.

Ila - Ik heb net met Anna Makserin gesproken, ze is echt heel aardig en we hadden een heel goed gesprek. Ze vertelde me dat het prima met haar ging en dat ze contact had met haar kinderen. Ze vertelde dat ze een operatie aan één oog heeft ondergaan, zodat ze niet goed kan zien en dat ze nog een operatie aan het andere oog zou ondergaan, maar deze heeft geannuleerd vanwege de aandoening. We hebben over veel dingen gesproken en ze klinkt over het algemeen goed.

Shiraz - Ik sprak met Sarah van Modi'in, ze vertelde me dat ze naar het ziekenhuis ging voor de tests van haar man en zei dat ze een zoon heeft die in Be'er Sheva woont en dat zijn vrouw haar voortdurend informeert dat het goed met hem gaat. Ze is heel lief en bedankte me en zei dat ze blij was dat ik belde.

Nicole- Ik heb met Hamda gesproken, ze is echt heel charmant, ik vroeg haar of ze boodschappen en medicijnen nodig had en ze zei dat ze alles had. Ik vertelde haar dat als ze iets nodig had, het mij natuurlijk moest laten weten. Ik sprak met haar over hoe ze zich voelde. Ze zei dat ze een oppas heeft die 24/7 beschikbaar is en dat haar huis beveiligd is. Ze zei dat ze geen familie heeft die fysiek bij haar is, maar ze zei dat ze veel vrienden en kleinkinderen van de vereniging heeft. Ze vindt het erg leuk om met mij te praten.

Yoav - Ik sprak met Esther Menaot Golan. Ze is erg sociaal, ze is bij haar familie en het ontbreekt haar niet aan voedsel of medicijnen, maar ze heeft thuis geen beschermde ruimte, ze heeft een beschermde ruimte bij de burens waar ze naartoe gaat en ze is bij haar familie. Ze vertelde me dat ze een probleem had met een lamp in huis die doorbrandde en een probleem met het aansluiten op de airconditioner. - We zullen updaten omdat ik momenteel een elektricien in de buurt probeer te vinden die Esther Menaot Golan wil helpen.

Noah - Ik sprak met Sarah van Bnei Yehuda en zij vertelde me dat het moeilijk voor haar was omdat haar kleindochter en haar kinderen blijkaar naar Gaza waren ontvoerd.

Tomer - Ik ben blij om te kunnen zeggen dat het haar na een gesprek met Ruth aan niets ontbreekt en dat de gesprekken met ons en over hun geliefden hen enorm opbeuren.

Tshuva - Ik heb met Sarah gesproken, ze is echt heel lief en sterk. Ze vertelde dat het haar aan niets ontbreekt en dat haar zoon naast haar woont en dat ze erg blij is met het gesprek.

Guy - Ik heb ongeveer twintig minuten met Moshe gesproken. was heel aardig. Hij heeft voortdurend contact met zijn familieleden en bedankte mij hartelijk voor het gesprek en was blij om te praten.

Noam - Ik sprak 40 minuten met Tzipi en het was echt goed. Ze zei dat ze niets miste en dat het gesprek haar echt bemoedigde. Ik zal haar morgen opnieuw bellen.

Shelly - Ik kwam gisteren en vandaag naar Tova, ik realiseerde me dat ze een probleem had met haar telefoon en ik kwam vandaag al om hem naar de technicus te brengen en ik heb ook mijn oplader meegenomen om te controleren of het probleem bij de oplader ligt en inderdaad dat was het probleem. Ik was blij dat ik kon helpen.

Daniël Braun

E-mail: danielxrw@gmail.com

Telefoon: + 972 54 772 3510

lechaim2life.org.il/english (engels)

of in NL: lev.margob@gmail.com